



Bygga broar i en delad värld

Initiatives of Change - Sverige

Sverige



UTSIKT/INSIKT

Nyhetsbrev

Om förändring, klimat och förnyelse.

December 2015



Vi vill gärna veta vad som händer och dela det vidare!

Har du något att dela som lämpar sig för kommande IOFC Nyhetsbrev? Skriv till oss och berätta. Digitalt eller brevledes: iofc.sverige@gmail.com / IOFC,

Kommunikationsgruppen.

Söker fler goda krafter att vara med och nå ut på olika plattformar och medier.

Anmäl ditt intresse till:

Nik 070-5805958

Antero 070-5213146



Vi är på väg!

VI ÄR PÅ VÄG, på väg i en process tillsammans mot nya mål och gemenskap, på väg mot jul och firande av många olika slag; med muslimska bröllopsgäster på Pionvägen, Kristi födelsefirande i våra kyrkor eller samvarons knytande av gamla och nya familjeband som lyser upp vintermörkret. På väg mot nyår; ett avslut och samtidigt en uppstart.

Tid för social livlighet.

Tid för stillhet.

Tid för eftertanke och framtåtblickande.

Jag citerar Dag Hammarskjöld: Titta aldrig ner när du tar nästa steg. Bara den som höjer blicken och fokuserar på horisonten hittar rätta vägen.

Vi vandrar mot den horisonten tillsammans. Kanske med blandade känslor. Det sägs att det egentligen bara finns två känslor; kärlek och rädsla. Kanske har du som jag accepterat rädsla som en del av livet – särskilt rädslan för förändring och gått vidare med bultande hjärta som säger: vänd tillbaka, även när det inte finns någonting att gå tillbaka till. Ibland på pur överlevnadsinstinkt. Ofta fastnar vår blick på dörren som stängts alltför länge så att vi inte ser de nya dörrar som öppnats istället. Att då ha modet att gjuta kärlek i blodet och lyssna till ordet från den inre röstens tilltal och stilla intuition. Den kärleksfulla stämman som känner vår verkliga potential och leder oss på vägen, dit VI ÄR PÅ VÄG.

PS... I dessa julklapps- och studielovstider; vila i tanken på att det viktigaste inte är vad vi har på fickan utan i våra hjärtan och att, som Dalai Lama har sagt, det rätta sättet att använda sin intelligens och kunskaper är så att det åstadkommer inre förändring som utvecklar ett gott hjärta.

Fred och fridfulla jul- och nyårshälsningar

Nik Dahlström



Förändring börjar innifrån.

Har jag verkligen kommit rätt? En organisation jag aldrig hört talas om höll ett möte på temat "Hopp i Järva", och jag hade vågat mig iväg till höghusområdet på andra sidan stan. Där innanför dörren möttes jag av varma leenden från okända människor. Människor som jag omedvetet satte *etiketter* på: somalisk man med vänligt leende, kvinna med slöja och röda läppar, kulturkille med hästsvans etc. De flesta i rummet var män med utländsk härkomst, och själv var jag en ljushyad kvinna med utsläppt hår. Var det verkligen okej att jag var här? Gjorde min närvaro de andra obekväma? Tankar och känslor snurrade i kroppen, och jag kände mig hemskt malplacerad, men valde ändå att stanna kvar.

Den kvällen fick jag en egen upplevelse av hur mycket vi har gemensamt, bortanför våra yttre olikheter. Engagemang, omtanke och framför allt *hopp om en ljusare framtid*, förenade oss. Men också en frustration över att något måste göras, och det måste göras NU!

När jag lämnade lokalen några timmar senare hade etiketterna omvandlats till *individer*, som jag knutit an till, hjärtat till hjärta. Och jag insåg, att om jag verkligen menar allvar med att vilja bygga broar över olikheter, så måste jag våga ta första steget. För det är läskigt att gå utanför sin komfortzon, att vara i minoritet och röra sig utanför sin hemmaarena. Det kan jag aldrig begära av någon annan än mig själv...

Så, jag hade verkligen kommit rätt, den där kvällen. För i IofC mötte jag likasinnade. Andra som också trodde på att det börjar med "mig", med min inre utveckling och därefter mina aktiva val och ageranden i livet. Det är precis så som vi tillsammans kan förändra världen till det bättre – en människa i taget!



Alexandra Berg

Att lämna Gazaremsan var som en dröm som gick i uppfyllelse, eftersom det är det största friluftsfängelset i världen. Jag reste sedan till Sverige för att fortsätta mina studier och bygga min framtid. Detta var det mest anmärkningsvärda ögonblicket i mitt liv, tills jag plötsligt ställdes inför ett stort problem; att inte kunna återvända till Gaza. Det blev en chock för mig när jag insåg att det var omöjligt att åka tillbaka till Gaza där hela min familj fortsatt bor. Jag kände mig mycket svag i denna belägenhet och det fanns inget jag kunde eller kan göra åt det. Att fastna i exil utanför sitt hemland känns väldigt negativt och dåligt. Men jag bestämde mig för att möta mitt problem och att söka andra alternativ för mig. Jag började tänka på hur jag kunde vända denna mycket svåra situation till en användbar chans och möjlighet. Så började jag leta efter utbildningar och praktik för att förbättra mina kunskaper och att förbli produktiv. Att så sedan få komma i kontakt med IofC är en stor chans att tillföra något till det svenska samhället. Det gör mig till en produktiv människa i det här samhället snarare än en börda. Jag arbetar mycket hårt för att skapa en bättre framtid. Nyckeln till framgång är att se på den ljusa sidan av situationen och fundera över på hur man kan ändra den till en nyttig erfarenhet i sitt liv.

Osama Rantisi



Hantera klimatskulden rätt.

Utdrag ur Harrys Månsus artikel i tidningen Dagen om aktuella klimatkonferensen i Paris.

Innerst inne vet alla att vi tillägnat oss en livsstil som jorden inte orkar bära. Ja, vi orkar snart inte själva, alltför många stupar dödströtta i sängen om kvällarna och alltför sjukskrivs för utmattning. Vi vet att växthuseffekten håller på att få oåterkalleliga konsekvenser för dem vi älskar mest – våra barn och barnbarn. Detta har forskarpaneler och media bränt in i vårt medvetande med starka bilder.

Men vem orkar leva med sådana insikter i sitt medvetande? Man kan knappt tanka bilen och boka sommarens utlandsresor om man ska börja grubbla på sådana ödesfrågor. Därför hamnar alltför av oss in i alkoholists svåra belägenhet.

Han orkar ju inte se sig själv eller andra i ögonen – om han inte *förtränger, förnekar och flyr bort* från verkligheten som blivit så skrämmande och skuldtyngd. Därför krävs det allt starkare doser av bedövning, kickar och uppskruvat livstempo för att hålla ångesten och "spökfrågorna" instängda.

I det här läget är mer information om klimathot och de fattiga folkens oförskyllda lidande ingen förlösande faktor – lika lite som moralpredikningar för missbrukaren som sitter fast. Moraliserandet förstärker bara ångesten och avtrubningen, det som Bibelns profeter kallar ett folks *förhärdelse*. Men det finns ett folk med en säregen livsfilosofi som kan hjälpa oss en bit på vägen mot befrielse.

Jag frågade terapeuterna i en sådan behandlingsmiljö hur de kan arbeta i ett hav av smärta, skuld och skam och ändå må bra? De svarade att ingen klarar det ensam, det behövs en livlina av stödgrupper där man kan dela både smärtan och hoppet. En av dem sade så här: "Den dag vi släpar med oss smärtan hem efter arbetsdagens slut är vi snart inte bra för någon, allra minst för våra patienter. Därför får vi, precis som våra patienter, hålla oss till '24-

timmarsprincipen'."

Denna princip – att leva en dag i taget – är en hörnsten i tolvstegsprogrammet. Så snart nyktra alkoholister börjar oroa sig för hur de ska hålla sig nyktra resten av livet blir bördan för stor, musklerna spänns och återfallet hänger i luften. Därför överlämnar de varje kväll den lidande världen och sin framtid åt Någon som är starkare – en högre makt som vill jorden och människorna väl. Det är därför de sover gott, trots att en stor del av deras liv ligger i spillror.

Men flyr inte dessa människor från sin *skuld* och tar lätt på frågan om *gottgörelse*? Efter hundratals samtal vet jag att det är så långt från sanningen man kan komma. Men även här gäller livsprincipen "en dag och en sak i taget!" Om de tar itu med hela skuldbördan på en gång, då kommer ångesten och de står snart i kön på Systembolaget igen.

Därför söker de upp en människa i taget, ber om förlåtelse och tar upp konkreta frågor om gottgörelse. Det är tufft, men för varje gång blir skuldbördan lättare och hoppet om förändring får näring.

Det är tufft att inse att man gått så vilse och är på väg in i en total återvändsgränd, likt den förlorade sonen i Jesu liknelse.

Men under lyckliga stjärnor kan det leda till besinning och de första stegen på vägen hem. När vi som förlorade söner och döttrar vänder om och bekänner inför allas vår Far att vi förbrukat arvet (himlajorden) och inte längre är värda att kallas hans barn, då kramar han även oss och ställer till med en stor välkomstfest samma kväll.

Enligt Honom är det inte konstruktivt för någon, allra minst för vår utsatta planet, att vi släpar på skuldbördan en enda dag till. I stället inbjuder Han oss att ta plats vid förlåtelsens bord och sedan sova gott om natten.

Följande morgon inbjuder Han oss att kavla upp ärmarna och arbeta för "hemgårdens" välbefinnande – en dag i taget



Jag är teolog, författare och initiativtagare till dialoger som under 2016 firar 25 år:

Som teolog vill jag leva i nära kontakt med de verkstäder där Gud samarbetar med alla goda krafter som respekterar hans ekologiska lagar och energiflödet.

Utan detta dynamiska flöde skulle inga sår helas, inga sjukhus och terapier fungera, inga sjuka sjöar och havsbottnar tillfriskna.

Min vision är att vi trots olika raser, kulturer och religioner ska kunna leva tillsammans, dela på planetens förråd och berika varandras liv och kulturer.

Därför längtar jag efter en andlig gemenskap som inte isolerar mig från de rörelser och nätverk som kämpar för det utsatta livet.

Jag drömmer om en öppen kyrka med en profetisk motkultur som inte förvisar Gud till en liten religiös nisch av våra liv och samhällen.

Ha en fin adventstid *Harry Månsus*



Förnyelseprocess

Processarbetet har varit givande, utmanande och fördjupande för oss alla. Innan vi började, genomfördes en enkät som gemenskapens medlemmar kunde svara på via Internet eller genom posten. Bland insikter som kom fram från enkäten var svar på frågan 'Finns det något i hur IofC Sverige är organiserad som du tycker borde ändras?' Många viktiga synpunkter framfördes och kommer att vara ett underlag i fortsättningen.

Det har varit värdefullt att ha Barbro Curman som facilitator. Hon har bidragit med insikt, kunskap och en fräsch vägledning som vi har behövt. Hon har hjälpt oss se olika aspekter av vår kultur och struktur, saker från det förgångna som vi behöver förstå och saker för framtiden som kan behöva ändras. Detta är bara början av en process som måste få ta den tid som behövs. Man kan lätt bli hemmablind och det har ibland behövts någon utifrån som ser allt utan ett filter och som har hjälpt oss till klarhet. Barbro har visat att hon kan relatera till det som IofC står för.

Den 5:e december var hela gemenskapen inbjuden till ett informationsmöte på Pionvägen. Vi kunde då rapportera om processen. Tyvärr var detta mitt under stormen Helga, som orsakade störningar i tågtrafiken så att flera personer som var anmälda tvingades utebli, men det var roligt att välkomna flera personer som deltagit i olika IofC event under det gångna året.

Några kommentarer från deltagare:

"Jag var skeptisk vid årsmötet men nu är vi på väg. Jag är jätteglad för Barbro".

"Processen måste fortsätta. Vi har principer och värdegrund som måste förvaltas."

"Processen ger möjlighet att ifrågasätta."

"Processen har varit smärtsam men vi finner nya vägar. Kanske finns det större nytta för denna process än jag har förstått."

"Detta är en verkstad för människors växt. Det finns en källa hos IofC som jag vill dricka vid."

"Processen har fördjupat vänskapen. Påminner oss om grunder i IofC, våra fyra ledstjärnor, stilla stund och personlig delgivning."

"I Processen har en fin anda upplevts. Värdefullt att den kan ha bidragit till försoning mellan olika deltagare."

"Jag har endast deltagit vid ett processmöte, men kände en verklig känsla av gemenskap och enhet bland oss. Detta är var IofC handlar om. Jag tror att dessa möten för oss alla i rätt riktning."

Följande möten är bestämda för det kommande året:

30-31 jan, arbetsgruppen

20 feb, arbetsgruppen

19 mars, gemenskapen

23 april, årsmöte



Ingrid Franzon, Elisabeth Peters, Tatiana Sokolova och Antero Tikkanen

Impact Initiatives Challenge

10-15 augusti Caux 2015



Årets sista program i Caux var i första hand inriktat till ungdom från hela världen. En väl dokumenterad broschyr på engelska beskrev såväl programmet som kommande deltagare. Vi fick själva beskriva innan kursen startade vår egen bakgrund med bild och vad vi förväntade som deltagare. Ledarna för programmet förklarade först för mig att detta var en konferens för den yngre generationen. Efter mitt svar på ledningens förfrågan varför jag ville delta som senior skrev jag att min önskan var att lära från den yngre generationen. Då fick jag ett entusiastiskt svar att delta.

Programmet hade som mått två områden. Den första delen ”Inner growth and outer action” handlade om hur var och en kan utvecklas personligen. Den andra inriktningen handlade om att ta fram ett projekt där var och en kunde påverka både sin egen situation och världens inriktning. De olika 4 grupperna kom således att handla om 1, den inre utvecklingen (Growth and personal development for entrepreneurs) 2, Social utveckling (Social entrepreneurship), 3, Visuellt tänkande (Visualize your story) samt 4, Hur man kan påverka (Open space). För många var Caux en helt ny erfarenhet – och dans och sång varje kväll blev en fin avslutning på en intensiv dag.

Bilden visar vår utflykt på 2000 meters höjd i Alpina där jag fick stora applåder och hejarop och klarade enbart med hjälp av två unga deltagare! Det kändes som vi alla blev en familj och programmet fortsätter med månatlig kontakt med arrangörerna.

Elisabeth Hamrin

MÖTEN VÅREN 2016 – Välkommen!

Månadsmöten Pionvägen 19, Sollentuna

9 jan, 6 feb, 5 mars, 2 april, 7 maj

Upptaktsmöte Träffpunkten Göteborg

9 jan – ‘Gemenskap i Göteborg’ (programplaneringsträff)

Hökviken: Internationella 12-steps metoden för fred; i studiecirkel via Skype på lördagar under våren och i Sollentuna. Ytterligare info och intresseanmälan till Judson på sonofjud@gmail.com.

Har du något att dela som lämpar sig för kommande IOFC Nyhetsbrev?

Skriv till oss och berätta.

Digitalt eller brevledes: iofc.sverige@gmail.com / IOFC, Pionvägen 19, 191 47 Sollentuna.

Attn. Red. Nik Dee



Bygga broar i en delad värld
Initiatives of Change - Sverige

Sverige

